

Persbericht

Studiemiddag n.a.v. *Te midden van het tumult*, tien herontdekte en niet eerder uitgegeven preken van K.H. Miskotte (1942-1953).

Van de hervormde theoloog K.H. Miskotte (1894-1976) is bekend dat voor hem de preek nooit 'gewoon' een toespraak of lezing kon zijn – integendeel. De kerkelijke prediking was voor hem een existentieel 'waagstuk' onder theologische hoogspanning: enerzijds is de preek voor de gemeente een noodzaak en tegelijk is ze voor de prediker een onmogelijkheid. Waar voor de rooms-katholieken het hart van de eredienst ligt in de eucharistie – de presentie van Christus in de hostie – daar ligt het hart voor de protestanten volgens Miskotte toch eigenlijk in de prediking – door hem regelmatig 'het sacrament van het Woord' genoemd.

Van Miskotte worden nog regelmatig preken 'ontdekt' die niet eerder zijn verschenen. Tien ervan met een actuele strekking zijn nu gebundeld in *Te midden van het tumult – Tien nieuw ontdekte preken*, mei 2022 verschenen bij uitgeverij Skandalon.

Studiemiddag:

Ter gelegenheid van deze publicatie organiseert de Dr. K.H. Miskotte Stichting een studiemiddag in de Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam op **vrijdagmiddag 1 juli 2022**. De bundel wordt dan gepresenteerd en aangeboden. Een referaat wordt gehouden door dr. Kees van Ekris, docent in Leuven en predikantenbegeleider binnen de PKN (IZB). In drie workshops worden gedeelten van Miskottes preken besproken, er is een gesproken column van dr. Ad van Nieuwpoort, predikant te Den Haag en de middag wordt afgesloten met een feestelijke borrel. Het boek is te koop. Iedereen is welkom, graag na opgave i.v.m. de catering. Voor een vrijwillige bijdrage in de kosten staan mandjes in de kerk.

Over het boek:

Te midden van het tumult – Tien nieuw ontdekte preken van K.H. Miskotte is uitgegeven door Skandalon in Middelburg en kost € 19,95. Verkrijgbaar in de winkel vanaf mei 2022.

Studiemiddag praktisch:

Titel: *Preken te midden van het tumult*

Vrijdagmiddag 1 juli 2022, 14.00 – 16.30 uur

Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, Amsterdam

Opgave per e-mail vóór 15 juni bij de secretaris, W.J. van der Meiden: zinvol@online.nl

www.miskottestichting.nl

Aanvullende informatie

K.H. Miskotte (1894-1976), Nederlands meest spraakmakende theoloog van de 20^{ste} eeuw, was hervormd predikant in Kortgene, Meppel, Haarlem en Amsterdam. Van 1945-1959 was hij kerkelijk hoogleraar aan de Leidse universiteit. De laatste vijftien jaar van zijn leven woonde hij in Voorst. Miskotte werd bekend als maatschappelijk en cultureel geëngageerd

theoloog, wegbereider van de Joods-christelijke dialoog, verzetsdominee in WO II, als ambassadeur van het werk van Karl Barth en als liefhebber van literatuur en beeldende kunst. Bekende boeken van Miskotte zijn *Het wezen der Joodse religie* (1933), *Edda en Thora* (1939), *Om het levende Woord* (1948) en *Als de goden zwijgen* (1956). Zijn *Verzameld Werk* wordt vanaf 1982 uitgegeven en bevat twee forse banden met preken en meditaties. Tussen 1921 en 1945 preekte Miskotte gemiddeld bijna wekelijks, daarna nog regelmatig, vooral in de Amsterdamse Willem de Zwijgerkerk. Tal van zijn preken zijn niet gepubliceerd.